



Bibelskola 27 November 2013

I HAVE A DREAM! Det mest kända citatet från Martin Luther Kings berömda tal som bokstavligen kostade honom livet vill jag undervisa om.. **I Have a Dream..**

Han drömde om ett samhälle med lika rättigheter för alla människor oavsett kön eller hudfärg, ett samhälle där man bedöms efter sin karaktär istället för sin etnicitet...

Min dröm handlar om det största och mest betydelsefulla att man kan få vara en del av, den Levande Gudens församling...

GUDS församling är Köpings och världens enda hopp, Gud har bestämt att använda sej av ett redskap som heter FÖRSAMLINGEN för att skördens ska kunna bärgas och även SEN bevaras av alla dyrbara människor...

Jag älskar Guds församling, jag är ödmjukt tacksam att få vara en del av denna gemenskap och jag är fullt överlåten till att se Guds plan med den förverkligad...

I vår församling har vi antagit en VISION som kan summeras i dessa tre ORD:

VINNA: handlar om församlingen som en **Herrens Arme...**

VÄXA: handlar om församlingen som **Kristi Brud...**

VÅRDA: handlar om församlingen som en **Familj...**

I dessa tre ledord och bilder finns det plats för alla människor som Jesus frälser, det finns uppgifter och uppdrag för att betjäna eller för att bli betjänad..

Var man än befinner sej i livet kan man vara med och antingen bli betjänad eller att tjäna andra med de gåvor som man har..

Vi kan inte välja bort någon del av bilderna som bibeln så tydligt beskriver, vi behöver både vara och göra allt detta samtidigt och på det sätt som Gud anvisar det..

I min DRÖM så ser jag församlingen både som himmelsk/andlig och samtidigt som jordisk/mänsklig gemenskap..

En gudomlig och fullkomlig sida och en mänsklig och bristfällig sida..

Det är inte så att vi alltid kan skilja på dessa bägge sidor när vi ser på församlingen, att det andliga/gudomliga är så mycket bättre och den mäskliga sidan är någonting ont och dåligt och ska förnekas eller bekämpas...

Det gudomliga och mänskliga tvärtom kommer att följas åt och går hand i hand genom livet tills det som är förgängligt övergår i det eviga livets fullkomliga verklighet...

Jag tänkte undervisa om hur vi måste försöka klara av att leva i församlingen och förhålla oss till **detta spänningsfält** mellan det vi ser som **glimtar av det gudomliga** och det som är **förgänglighetens krafter i verksamhet...**

För att kunna detta så inser man behovet av GOD BALANS, en god, balanserad och näringsriktig andlig förkunnelse och tillämpning av den samma...

Ps. 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

2Tim. 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.

Rätt delar: skära sönder, rätt åtskilja Guds Ord..

Bibeln talar om andlig sundhet i ord som:

Den SUNDA LÄRAN, SUNDA ORD, att bli SUND I TRON...

Det ord som används är grekiskans HYGEANOS= hygienisk..

Synonymer är frisk, hälsosam, ren, trygg, hel och o korrump..

Så den stora frågan handlar hela tiden om att ha rätt balans, rättigheter & skyldigheter, förmåner & ansvar, tillgångar & utgifter...

Frågan är om vi ska ha FRAMGÅNGSLOGI, ELLER
 BAGÅNGSLOGI, OFFENSIVT SJÄLVINNANDE ELLER MEDITATIVT
 NAVELSKÅDANDE, BIDA EFTER HERREN ELLER GÅ UT I DEN KRAFT
 SOM DU HAR, LAGISKA METODER OCH PRINCIPER ELLER BEROENDET
 AV JESUS OCH DHA...

ALLT HANDLAR OM ATT RÄTT ÅTSKILJA. SANNINGENS ORD...

1. DJÄRV OCH FRIMODIG TRO OCH FÖRBÖN!

Heb 11:6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.

Bibeln säger att det är TRON som behagar Gud, det ser ut många gånger som om att Gud kan passera mängder av människor för att bistå den som i barnslig, frimodig förtröstan kastar sej på Guds löfte... Tron är som en osynlig hand som griper tag om Guds löfte och håller fast vid dem vad som än sker...

Det är ju alltid rätt att frimodigt kasta sej ut i tro på löftet om helande och bönhörelse..

MEN vi måste samtidigt ha i beaktande att förgängelsens krafter också är en verklighet som vi måste kunna hantera om bönesvaret dröjer eller inte kommer på det sätt som vi önskade.

Vi ska inte ha en frimodighet i tron så gör att andra mår dåligt och upplever fördömelse genom vårt agerande..

Vi ska inte heller blunda för att vi har mängder med systrar och bröder som dagligen behöver ta mediciner för att överleva dagen, det finns många som kämpar med psykisk ohälsa i perioder men som det inte är något fel på deras frälsning eller relationen till Jesus...

Vi kan inte säga till någons som kämpar med ohälsa av något slag att: OM DU BARA KOMMER RÄTT MED HERREN SÅ VORE DU INTE SJUK...

DET FINNS MÄNGDER AV ORSAKER OCH MOTSTÅND MOT HELANDE SOM VI INTE VET VARFÖR OM INTE JESUS VISAR DET FÖR OSS...

VI SKUULLE KUNNA HA DENNA HÅLLNING I FÖRSAMLINGEN!

REDAN HÄR, MEN ÄNNU INTE TILL FULLO!

Alltså att vi kan få uppleva glimtar av det kommande Guds Rikets makt och härlighet, men inte alltid till fullo...

I Jesu tjänst att bota de sjuka blev alla som kom helade, i den första församlingens tid var det likadant, alla som kom till apostlarna blev botade, Jakob skriver: **Om** någon bland er är sjuk....

Kära vänner det har hänt mycket sen den tiden, sekularisering, materialism, liberalteologi m.m. har påverkat oss alla mycket mera än vad vi förstått...

OTRO, TVIVEL, VANTRO eller ÖVERTRO...

Jag undrar nu? Kan vi vara överens om att inte sluta stå i tro och be för varandra även om vi inte alltid ser det önskade resultatet?

Läkare och sjukvården förlorar varje vecka striden emot nedbrytande krafter utan att sluta försöka hjälpa och lindra nöden...

Kanske att vi bara ska säga som Tomas Sjödin uttrycker i sin boktitel.. JAG LUTAR ÅT GUD.. JAG VILAR I GUD...

Han har förlorat 2 av sina barn i obotliga sjukdomar och ändå är han inte bitter och besviken.. **JAG LUTAR ÅT GUD...**

Guds församling är inte bara en gemenskap för rika, friska, vackra och framgångsrika människor...

Församlingen är en del av resten av samhället i stort!!

Somliga har funktionsnedsättningar och handikapp, fysiskt, psykiskt, många är tilltufsade av livets prövningar och motgångar, andra är som jag relativt lyckligt lottad det mesta har gått bra genom livet..

MYCKET JAG HAR ATT VARA TACKSAM ÖVER...

1Kor. 12:22-27 Nej, just de kroppens lemmar som tycks vara svagast är som mest nödvändiga. Och de delar av kroppen, som tycks oss vara mindre hedersamma, dem bekläder vi med så mycket större heder; och dem som vi blygs för, dem skyler vi med så mycket större blygsamhet, under det att de andra inte behöver något sådant. Men när Gud sammanfogade kroppen av olika delar och då lät den ringare delen få en så mycket större heder, så skedde detta, för att söndring inte skulle uppstå i kroppen, utan alla lemmar endräktigt har omsorg om varandra. Om nu en lem lider, så lider alla de andra lemmarna med den; om åter en lem äras, så gläder sig alla de andra lemmarna med den.

Men nu är ni Kristi kropp och hans lemmar, var och en i sin mån.

Bibeln säger här att de svagare, mindre hedersamma, mindre lyckade är de viktigaste och de som förtjänar att bli hedrade...
VÄLKOMNA MED TILL RIKET ANNORLUNDA, GUDS FÖRSAMLING...

2. SJÄLVFÖRVERKLIGANDE ELLER SJÄLVFÖRNEKELSE!

Mark. 8:34–36 Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: "Om någon vill följa mig, skall **han förneka sig själv och ta sitt kors på sig** och följa mig.

Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det.

Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?

Vi lever i en tid då förverkligande av egna jaget är rådande. Många frågar sej först och främst om vad jag kan få ut av min insats?

Många andra har enormt behov av bekräftelse och att få uppmärksamhet och synas, man lägger ner allt för att bli någon eller något..

I andra diket har vi självförnekelse på gränsen till själutplåning...

Jag tror att vägen framåt i andlig bemärkelse är att JESUS ska vara Herre på alla områden och positioner i mitt liv...

Jesus och hans RIKE, bör vara på FÖRSTA PLATSEN i MITT LIV...

JESUS SÄGER: Sök **först Guds rike och hans rättfärdighet**, så ska allt det andra tillfalla er...

1917: **1Tim 6:3-6** Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord - vår Herres, Jesu Kristi, ord - och till den lära som hör gudsfruktan till, då är han förblindad av högmod, och detta fastän han intet förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider, vilka vålla avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar och ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har tappat bort sanningen, människor som menar att gudsfruktan är ett medel till vinning.

Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning.

Kära vänner detta är ett svårsmält ord att efterleva...

Gudsfruktan är inte ett medel för egen vinning, tvärtom så är Förnöjsamhet kopplad till Gudsfruktan en verklig VINNING!

Jag menar hur många av oss är verkligt nöjda med bara en hydda??? Hur lätt är det inte att svepas med i tidsandan, mer, mer, mer, större, större och större, bättre, bättre och bättre...

Ja men andra har ju???

Tänk om någon av de rikaste människorna kom till oss i Pingstkyrkan och vill lämna sej till Gud! Halleluja???

Och jag skulle säga till honom: *sälj då allt vad du har och ge till de fattiga, kom sen och följ Jesus...*

Vi är inte kallade till att förverkliga oss själva eller att förneka oss själva till självutplåning, Guds plan med vår stund på jorden ska förverkligas, han plan för oss, familjen och församlingen bör prioriteras..

KÄRA SYSKON ALLT VAD VI I KÄRLEK OCH TROHET GER ELLER GÖR FÖR JESUS ÄR EN VÄLSIGNAD VINNING...

FRAMGÅNG?

Framgång måste definieras av bibeln själv, världslig framgång handlar oftast om personlig och ekonomisk framgång...

Medans framgång i bibeln handlar mest om Guds rikets framgång, att Guds ord hade framgång, att evangeliet spreds vidare...

Men även på detta område är det Riket Annorlunda:

Ta t.ex.: Johannes Döparens liv?

Redan i moderlivet Uppfylld med DHA, 30 års förberedelse för en kort tids tjänst. Halshuggen på grund av en ond kvinnas list...

Var det ett misslyckande? Är han den störste av kvinna född?

Var det en framgång att fullgöra Guds vilja?

Låt mej läsa en definition av framgång från **3 Joh.2**

1917: Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig, och att du må vara vid god hälsa, såsom det ock står väl till med din själ.

DHA genom aposteln Johannes säger: *jag önskar*, kan översattas:

Jag vill att, jag ber att..

I allt, kan översätta på hela taget, på alla sätt och områden..

Stå väl till, kan översättas framgång, hjälp på resan, lyckas nå målet..

M.A.O. Ha det... Ett bra liv.. = FRAMGÅNG

Notera kopplingen i hela versen: god hälsa (Hygiano)

Som det också *står väl till* med din själ..

man kan säga på grundval av denna text att det finns kopplingar mellan hela livet och sundhet och välbefinnande/framgång...

Livet och människan är en enhet och helhet, allting påverkar varandra.. Det är ofta Psykosomatiska faktorer som påverkar vår fysiska hälsa..

Obalans och osundheter av vad det vara må kommer att påverka om det går bra med livsresan...

Vi vet ju att dålig självbild och låg självkänsla påverkar hur vi mår och hur vi agerar...

3Joh. 1:3-4 Ty det gjorde mig stor glädje, då några av bröderna kom och vittnade om den sanning som bor i dig, eftersom du ju vandrar i sanningen. Jag har ingen större glädje än den att få höra att mina barn vandra i sanningen.

Jos 1:8 Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång.

Framgång i livet kommer ur ett beroende av Gud och hans ord... Det kommer på sikt att visa sej när vi vandrar i sanningen =Guds Ord Tillämpar vad vi vet, sätter Jesus främst och i kärlek till honom..

Framgång, rikedom och välsignelse i bibeln handlar inte om hur mycket pengar jag har eller tjänar utan hur mycket kanal för Gud jag kan vara..

Jag kunde ägna resten av tiden till att visa på hur begär efter pengar kan fördärva varje människa.. Rikedomens bedrägliga lockelse kan gör vilken människas hjärta korrumpert...

1Tim. 6:7-10 Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det.

Men **de som vill bli rika**, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång.

Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

1Tim 6:17-19 Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga **eller sätta sitt hopp till något så osäkert som**

rikedom, utan **till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av.**

Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet.