



Församlingen in på 2000 talet. Matt.16:13-18,

Jag skall bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

1Tim.3:14–15

Detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig. **v.15**

Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.

Vi skall i denna undervisning titta på församlingen på 2000 talet, jag tror på den lokala församlingen även i ett nytt millennium... Tanken på den lokala församlingen har överlevt två årtusenden och är fortfarande lika betydelsefull som aldrig förr. Man kan säga att idén är uråldrig men har haft en stark överlevnadsförmåga på grund av att det är Guds idé, har hans ursprung och är en av två institutioner som Gud själv har instiftat. **Församlingstanken** och **äktenskapsförbundet**. Vi skall titta på församlingens ursprung, dess innersta väsen, församlingsyn, människosyn, syfte, ordningar, uppdrag, dess tjänster och ledarskap.

Dessa sanningar är oförändliga men ändå behövs ett relevant och tidsanpassat sätt att arbeta på för i denna tid som vi lever i.

Metoderna och formerna för hur man kan arbeta på ett modärnt och fräscht sätt måste med nödvändighet förändras men sanningen om församlingens ursprung, väsen, syfte, ordningar, uppdrag kommer aldrig att förändras.

Den levande Gudens församling:

1. Ursprung: Ef.3:1–11 Vilken var Guds hemlighet? Vad var det som var nytt som hade varit fördolt och hemligt? *Det nya Gudsfolket även bland oss hedningar, med ordningar och ledare. Ef.1:9–11 1917 års översättning,*

Ef. 1:8-11 Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del, med all vishet och allt förstånd, i det att **han för oss** har **kungjort sin viljas hemlighet**, enligt **det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv**, om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finns i himmelen och på jorden. I honom har vi också undfått vår arvslott, vi som förut var bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting **efter sin egen viljas råd**. I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut var bestämda därtill **genom dens beslut**, som verkar allting efter **sin egen viljas** råd.

Här kan man tala om toppstyrning, inga MBL-förhandlingar hölls, Gudomen själv, Fadern, Sonen och DHA universums skapare som i detalj har planerat allt i skapelsen har också **en plan, syfte och ordning för sin ögonsten** församlingen.

1b. **Ägarförhållandet: Apg.20:27-28** Notera att vi inte kan säga att det är *Min församling*, *Vår församling*, eller någon *pastors församling*. Utan det heter Guds församling som Gud själv har köpt den med sitt eget blod.

1 c. **Guds två institutioner: Ef.5:25–33** Det finns enorma paralleller mellan äktenskapsförbundet och församlingen, många bilder som Ordet visar om det ena passar också in på den andra. Brud och brudgum, trolovning m.m.

2. Väsen: Församlingen till sitt väsen måste förstås utifrån dess ägarskap, skapelsetanke och syfte. Själva ordet för församling på grekiska **ekkle´sia** som betyder de utkallade, de utvalda, bilden som kan användas är då en grupp människor står och väntar på att två lagledare skall utropa dem som de vill ha med i laget. Församlingen består av människor som Gud har kallat ut från resten av människorna. Jesus säger ju att: *Ni har inte utvalt mej utan jag har utvalt er* Jesus valde dej för att han ville ha dej med i sitt vinnarlag....

Vi läser nu några texter om Församlingen: **1Kor.1:1-3, v.10-13, 3:1-3, 5:1-2**

2 b. **Församlingen de "heligas" gemenskap?** Helig betyder först och främst *avskild*, när du skär upp en limpskiva så *helgar* du den till förtäring. Församlingen förutsätts vara en gemenskap av visserligen bristfälliga människor men människor som ändå vill leva ett avskilt liv för Gud mitt i värld av orenhet. **1Petr.1:15–16**

2 c. **Vilka kan då vara med?** Detta har att göra med vår *Församlingsyn* och *människosyn*...

1. Församlingsyn:

Det handlar om vad församlingen är för någonting, dess ursprungsväsen och syfte. *För att förstå vad församlingen är för gemenskap så måste vi börja med att bli bekanta med den Gud som är församlingens ursprung och upphovsman....*

Församlingen är till sitt väsen och ursprung inte en världslig intresseförening, **inte heller leds den, formas den, utvecklas den enbart** som en demokratisk förening. **Demokrati är den bästa världsliga ordningen** som stadsskick och konstitution för ett land och vi har vår församling registrerad som ideell förening som juridisk person.

Men **Församlingen** är någonting annat som till sitt väsen och *ursprung*, vi talar här om **Guds församling** m.a.o. Gud leder, vårdar, ger inriktning och har en ordning som han har fastställt. *Vi har därför inga MBL-förhandlingar om vilken inriktning som är den bästa just nu....*

1Petr.1:15 Gud är en helig Gud och församlingen **förväntas därför vara de heligas gemenskap**. Läs med mej hur aposteln Paulus talar om församlingen i **1Kor.1:1-3** Guds församling "Eklessias" är de som har helgats (betyder avskild) i Kristus Jesus och för Kristus Jesus, de kallade och heliga är alltså en gemenskap

bestående av bristfälliga människor men som **har en längtan att återspegla** en **Helig Gud** mitt i en värld av orenhet mörker och uppror emot Gud.

Att vara **"helig"** betyder att **leva avskild, separerad för Guds egen skull**, inte att vara en fullkomlig andlig elitgrupp.

Vårt ansvar som lemningar i församlingen är att göra oss av med allt som inte är Gud välbehagligt. Därför finns det mängder av uppmaningar att välja bort det som hörde till den gamla människan, attityder, vanor och livsstil som inte behagar och är värdig den Herre som har frälst oss.

Vi läser i **Hebr.12:1-28** Vi uppmanas att avskilja oss från allt som inte tillhör den gemenskap som vi är en del av.

Vår Församlingsyn kan därför sammanfattas med att församlingen består av oss bristfälliga ofullkomliga människor, men som har blivit renade genom Jesu blod och strävar efter att alltmer vara en gemenskap som fortsätter att leva ut ett heligt och rent liv inför Gud och våra medmänniskor.

Vår vilja/intention är viktigare än vårt utförande/hur vi lyckas..

2. Människosyn: Alla människor har ett 100 % jämlikt värde inför Gud och människor. Alla är välkomna att komma med och bli upprättade till ett värdigt liv. Man kan uttrycka det så här: Gud älskar alla precis där dom är just nu, men han vill naturligtvis förändra och förvandla oss till sin fulla avbild och ursprungstanke.

Det betyder att vi behöver förändras, omformas till Kristuslikhet. *För att tala klartext handlar det om att vi inte kan tänka, vara, leva, agera hursomhelst i denna nya gemenskap.*

En mycket aktuell fråga just nu är om det finns plats för alla i den kristna församlingen?

Jag skulle vilja svara att det finns plats för **alla men inte för "allt"**, d.v.s. Alla människor har rätt att komma och höra och gensvara på inbjudan till frälsning och församlingsgemenskap men **synden** måste vi försöka att hålla utanför, vi måste strida emot synden som vore den en dödlig pestsmitta. **Hebr.12:1-4** *Ännu har ni inte gjort motstånd till blods i er kamp emot **synden**.*

Ouppgjord synd finns det inte plats för i Guds församling, det finns plats för svaga och bristfälliga människor, människor som har en ödmjuk attityd till sina brister och svagheter, människor som har en uttalad **vilja** och längtar efter att komma närmare Gud för att han skall kunna hela och upprätta det som har gått sönder.

VILJAN kan ju både vara mitt största problem eller stora möjlighet.....

en del människor har en benägenhet att säga att **det och det kan jag inte** bli fri ifrån och lämna, medans samma person är behårt, viljestark har absolut inget problem att avstå, stå emot andra saker som dom själva vill.

Jag brukar säga att Gud älskar dej inte *som du är* utan **där du nu är**, men hans plan är ju att upprätta människor till hans fulla avbild och syfte.

Församlingen som en Guds familj: Det finns många olika bilder på församlingen i bibeln, som en Herrens Armé, bilden som har att göra med församlingen syfte och uppdrag, Kristi brud, församlingen som plats för andlig tillväxt, utrustning och gåvoupptäckande men även **församlingen som en familj**...

I en vanlig familj har vi barn och vuxna med olika förutsättningar och gåvor. En del har lätt för att lära och utvecklas normalt men en del andra har olika handikapp och ser ut att kräva mycket omsorg och kärlek. *En familj är ingen fabrik med vissa produktionskrav och mål och där man om man inte kan bidra till produktionen så får man gå...*

1Kor.12:12-27 Lemmar mindre värda? Mindre produktiva? Lemmar som vi nästan skäms för, de svaga? Riket tvärtom, annorlunda **1Tess.5:12-15**

Vår Församlingsyn och människosyn kan sammanfattas att det finns plats för alla människor oavsett ras, hudfärg, handikapp eller produktivitet men det finns inte plats för ouppgjord synd. Jag tror att det är viktigt att varje församling har en vision och målsättning som medlemmarna är överlåtna till och följer men att denna vision är bara själva verktyget eller redskapet till att uppnå målet som är att vinna människor för Guds rike och bevara denna skörd.

3. Syfte och uppdrag: Församlingen har ett Gudagivet syfte och uppdrag och det har att göra med att Gud har valt att använda församlingen som ett övergripande redskap för att kanalisera sin vilja på jorden. Gud vill naturligtvis använda enskilda individer och tjänster men det finns en oerhörd kraft i när en hel församling gör saker tillsammans som ett hjärta och en själ.

1Mos.11:1-6 Det är en oerhörd styrka när en församling börjar säga samma saker och arbeta åt samma håll för ett gemensamt högre syfte. Som en jättemyrstack som samarbetar för ett gemensamt syfte..

Alltså att jag är insatt i något som är större och mäktigare än mej som enskild person..

Därför behöver varje församling behöver söka Guds ansikte och ta reda på vad som ligger på hans hjärta för deras församling, jag tror att det finns olika uppdrag och mandat från Gud för olika församlingar och i olika tider. När Gud har talat och gett sin arbetsbeskrivning så gäller det att vi finner var vi skall tillhöra och sen var överlåtna till den himmelska visionen.

3 b. Primärt syfte och uppdrag:

A. Fullgöra missionsbefallningen enligt **Matt.28:18-20** Vinnande och lärande.

B. Förvaltare av Guds sanningar enligt **1Tim.3:15** Enda plattformen för Gudsuppenbarelse.

4. Ordningar och ledarskap:

Ordningar i den levande Gudens församling. 1 Tim. 3:14-15

Precis som Jesus **ursprungligen** skapade hela världen i en harmoni och ordning så har han också en gudomlig harmoni och ordning i den församling som han själv är huvudet och frälsaren för.

1Petr. 5:4

*Då skolen ni, när **Överherden** uppenbaras, få härlighetens oförvissneliga segerkrans. Hebr. 13:20 Men fridens Gud, som från de döda har återfört vår Herre Jesus, vilken genom ett evigt förbunds blod är den **Store herden** för fåren..*

Jesus kallas **för huvudet** för församlingen och även för **överherden för fåren**, ingen är som Jesus när det gäller att leda, ordna och ha omsorg för sina får.

I **1 Petr. 2:25 står det vi har vänt om till våra själars herde och vårdare.**

Under sitt ledarskap har också Jesus ordnat med ett **andligt ledarskap** för att kanalisera och administrera ut sin vilja på jorden.

Det är av högsta vikt att Gud får *sin ordning* och *sin prägling* på de människor som han kallar in i tjänst för att betjäna de får som han har köpt med sitt blod.

(BILDEN AV JESUS OCH FÅREN) Jesus har ett **andligt ledarskap** som alla är behäftade med viss fårskallighet i jämförelse med ÖVERHERDEN!

Vi skulle kunna kalla dem för **moderfår eller ledarfår** eller **Guds vallhundar** som *under överherdens ledning, med honom som exempel* vallar och beskyddar hjorden.

Varje gång som Gud skall göra någonting så börjar det alltid med att han **kallar ut ledare** att **leda** och att **anföra** folket. Därför behövs det alltid mobiliseras nya ledare för nya tider och skeenden i Guds församling.

Det är inte **fult att leda, och anföra** utan det är av absolut nödvändighet att någon eller några får ta ledningen och slå an ackordet, tonen, inriktningen.

Dom. 5:1-2 Talar om betydelsen av att någon leder och anför och att folket viligt följer sina ledare...

Vi läser också i **Jos. 1:1-3** om en ny ledare för en ny tid och skeende.

Vers 16-17 Visar vad som behöver ske i varje sammanhang och tid.

Det handlar inte om att blint följa en ledare utan när människor ser att Herren är med ett ledarskap, hans Ande vilar över någon så behöver alla överlåta sej till att följa efter den smörjelsen.

ETT AV DET STÖRSTA PROBLEMET I FÖRSAMLINGARBETET ÄR ATT VI MÅNGA GÅNGER HAR PLACERAT ÅSNAN SOM SKA DRA, BAKOM VAGNEN I STÄLLET FÖR TVÄRTOM..

Hurdana är nu dessa ledare som Gud vill resa upp, vad är det som karakteriserar dem, hur kan vi känna igen dem?

Jag vill ta dej med på Guds utbildningskurs, Jesu management kurs i ledarskap...

Matt. 20:20-28 Guds ledare är först och sist **tjänare** oavsett smörjelse, kallelse och tjänstegrad... **tjänare tjänare tjänare tjänare tjänare tjänare tjänare tjänare...**

Vi är och förblir ingenting annat än tjänare, Jesu Kristi livegna slavar.

1 Petr. 5:1-5 Ditt ledarskap är bestående av att vara ett föredöme som eget exempel, vi leder genom att själva **gå vägen, leva livet, hängivet tjäna** de människor vi blir satta till att betjäna. Lönen blir att få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar...

Hur skall då församlingen ta emot och gensvara till dessa ledare? Vad skall ni anse ledarna som? Vilken attityd skall prägla de övriga fåren?

Bra att du ställde dessa frågor? Vi går än en gång till instruktionsboken för svar: **1 Kor. 3:5-9, kap. 4:1-2** Ledarskapet skall anses som förvaltare av Guds hemligheter...

Det finns tre huvudområden av förvaltarskap som bland annat åligger det andliga ledarskapet

Nr. 1 Att förvalta Guds Ord. **2 Tim. 3:14–4:2 m.a.o. att övervaka att Guds ord predikas, undervisas och efterföljs.**

Nr. 2 Att rätt förvalta Guds hjord. **Hez. 34:1-10 Förvalta och inte förbruka.**

Nr. 3 Förvalta Guds tilltal och vision. **Hab. 2:1-3 Att söka och följa Guds plan.**

Detta var några ordningar för ledarskapet att formos efter och vi skall nu titta lite mer på församlingens gensvar till detta.

D.V.S. Ledare och gruppens ansvar inför varandra och Herren..

1 Tess. 5:12–14 Uppskattas, älskas och respekteras

Hebr. 13:17 Underordna, rätta er efter dem...

Att ha en rätt inställning till dem som är satt att vårda, vaka, föda, förmana och leda är en gudomlig ordningsprincip som bär med sej oändlig välsignelse för dej

och din välgång...

(precis som ordet säger till den yngre generationen om föräldrarna) ***Hedra din fader och din moder på det att det må gå dej väl och att du må länge leva i ditt land.***

Du får tycka och tänka vad du vill om detta bibelord: gå emot det och du får skörda dess konsekvenser, efterlev detta och du får skörda dess konsekvenser... Jag säger det igen: ***Att ha en rätt inställning till dem som är satt att vårda, vaka, föda, förmana och leda är en gudomlig ordningsprincip som bär med sej oändlig välsignelse för dej och din välgång...***

STARTA HÄR!

Vi läser i ***Ef. 4:7–16*** Alla som kommer till församlingen är gåvor och har särskilda personliga gåvor att bidra med allt efter den nåd Kristus mäter upp. Din gåva är kanske inte så spektakulär och färgsprakande men desto mer viktig för Guds rike.

Vi läser i ***1 Mos. 49: 14-15*** *Isaskars är en stark åsna, som ligger i ro i sitt hägn. Han såg att viloplatsen var god och att landet var ljuvligt. Då böjde han sin rygg under bördor och blev en arbetspliktig slav.*

De allra flestas uppgift i Guds rike är att fungera i vardagen på arbetet, i församlingsuppgifter, att vara ett vittne för Jesus där du är, att praktisera det kristna livets levnadsstandard på alla områden, betala sina räkningar i tid, m.m.

Men sen så har vi också tjänstegåvorna som ***några få är kallade att vara.***

Jesus, han sätter in ***5 olika tjänster*** för ***mångfalden*** och att ***komplettera varandra*** med hänsyn till att utrusta och iordningställa dej till tjänst.

Aposteln: är en allround arbetare, en grundläggare som är församlings planterare, har starka manifestationer av under och tecken.

Profeten: är först och främst en ordets förkunnare som alla de övriga tjänstegåvorna, men har en profetisk klarsynthet att se var församlingar och enskilda individer befinner sej, opererar vanligen i minst två eller flera av uppenbaresegåvorna.

Evangelisten: den mest utåtriktade tjänsten, når längst med en glödande passion att människor skall bli frälsta, fungerar ofta i helbrägdagörelse gåvorna och kunskapens ord.

Herden: den minst spektakulära tjänsten, men den mest nödvändiga, fungerar mest i "tålamodets gåva".

Läraren: har en förmåga att undervisa och göra det svåra enkelt och lättillgängligt.

Frukten av dessa tjänster är inte att alla andra känner sej dåliga och mindervärdiga i Guds rike, utan frukten av en *evangelist* är att du känner, kan Gud använda honom eller henne på detta sätt så kan väl även jag vara använd. Frukten av en *profets tjänst* är att flera kommer igång och börjar fungera i det profetiska. Frukten av en *herde* är att du känner dej älskad och betydelsefull och börjar växa som kristen. Frukten av en *lärare* är att du blir mera ivrig och hungrig att själv studera Guds ord.

Alla dessa är **heltids predikanter, lagledare, coacher** med olika detaljritningar inom sina områden för att vi tillsammans skall vinna matchen, och utbreda Guds rike.

Ingen lagledare har någonsin själv vunnit någon enda match men deras jobb är att inspirera, instruera och träna **hela laget att tillsammans** kan vi ta vår motståndare och vinna seger...

Man kan se det så här att *Jesus är chefsarkitekten som har huvudritningen* och tjänstegåvorna har en gåva att uppfatta Överherdens röst och ledning med anseende till vision och inriktning för församlingsbygget.

Jag säger inte att de är den enda som uppfattar inriktning men det ingår i själva kallelsen och smörjelsen att kunna göra det..

Syftet med dessa tjänstegåvor är beskrivet i **Ef.4:12** att *utrusta/skickliggöra de heliga*, det grekiska ordet som används för **utrusta** är samma ord som används i **Mark.1:19** lärjungarna när dom sitter och **göra i ordning** näten för nytt fiske.

Ordet används om att *iordningställa, laga/reparera, förbereda för tjänst*, kan du se bilden farmför dej den erfarna fiskaren som sitter och rensar, lagar, sköljer och återställelser, fiskgarnen och lägger dem väl tillrätta för nästa gångs användning.

Syftet med dessa tjänster är alltså att göra i ordning de heliga för att kunna utföra tjänsten att uppbygga Kristi kropp.

Hur länge kommer vi att behöva dessa tjänster? Tills vi alla når fram till enheten i tron och uppnår manlig mognad i Kristus.

Det betyder att alla dessa gåvor kommer att vara behövda till dess att Jesus kommer åter till vår jord.

Tjänstegåvorna är som lagledare, tränare, coacher för det vinnande laget insatta av Gud för att skickliggöra dej att bära frukt åt Gud.

Det är alltså inte som i den del sammanhang att man anställer en pastor eller evangelist för att dom skall göra jobbet som vi inte vill eller kan göra, utan det är tvärtom så att församlingen skall utföra jobbet, tränade, ledda och anförda av sin eller sina lagledare.

Släpp pastorerna loss det är vår...

Men för *kontinuiteten* och *omvårdnaden* som behövs har vi flera *andra ledargåvor* i församlingen: vi kan kalla dem för **HJÄLPTJÄNSTER**, bibeln kallar dem för äldste och föreståndare och diakoner vi läser i:

Apg. 20:17, 27-31

Det talas här om en grupp människor som kallas för **äldste, ledare (föreståndare 1917) och herdar**. Tre olika benämningar för samma grupp av ledare jag vill kort nämna något om deras uppgift och funktion.

Äldste grek. Presbyter därifrån kommer ordet **präst** som helt enkelt betyder: en mogen man med skägg. Var i GT män som var stamäldste, byäldste som satt i stadens port och *var ett slags kommunfullmäktige*. Människor med ett ordnat liv som hade gott förtroende bland folket..

I Apg. Så utvalde tjänstegåvorna (apostlarna) de äldste

Apg.14:23-24

I varje församling insatte de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på. Sedan tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Pamfylien.

som faktiskt var ganska nyfrälsta men som redan hade en mognad och ett ordnat liv och hade börjat ta sej an andra med större behov. **M.a.o. man utvalde dem som redan hade börjat bära frukt (var i tjänst) med sina liv.**

1Tim. 3:1

Om någon gärna vill få en församlingsledares/föreståndares tjänst, så önskar han sig en god uppgift.

Föreståndare: grek. Episkops

därifrån har man hämtat ordet Biskop kallas ofta i engelska biblar för **Overseer** att förestå, utöva tillsyn, överse, övervaka.

Äldste, församlingsledare eller föreståndare och är helt enkelt **herdetjänster** att **bistå pastorer** till att vara **medherdar** och **överse vaka** över Guds hjord.

1 Tim. 5:17-18

Sådana äldste som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning. Ty Skriften säger: Du skall inte binda för munnen på oxen som tröskar och: Arbetaren är värd sin lön.

Detta bibelord säger att det finns en utveckling och skillnad mellan olika äldste, somliga blev utvalda först på **andliga men ändå ganska vardagliga** kvalitéer, **hade utvecklats till att bli heltids tjänare i ordets och bönens tjänst.**

Det tar nämligen lång tid att bli en tjänstegåva, det är inte ovanligt att det tar många år att utvecklas sen man har blivit medveten om Guds kallelse...

men under förberedelse tiden kan man även hela tiden tjäna Gud...

Petrus är ett exempel på äldste som hade mera kallelse på sitt liv: **1 Petr. 5:1**
Till de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste...

Sen har vi också DIAKONER: att tjäna vid "BORDEN", församlingstjänare..

APG 6:1-4 Vid den tiden då antalet lärjungar ökade, började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen/administrationen. Då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sade: "Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst/**diakonia** vid borden. Nej, bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva skall vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst."

Församlingstjänare: DIAKONIA, är människor som har gott anseende, ande och vishet att ta hand om den dagliga administrationen vid borden: DET GREKISKA ORDET FÖR BORDEN kan vara: **/penningväxlingsbord/matbord, eller fördelningsbord.**

Alltså sköta fördelningspolitiken, se till att församlingens vision och arbete administreras ut på ett gudfruktigt och rättfärdigt sätt..

Alla dessa tjänare: äldste, föreståndare/församlingsledare, diakoner måste ha något av Överherdens hjärta för fåren.

Men det som är allra mest kännetecknande och utmärkande för en pastor och herde är det **övernaturliga herdehjärtat...**

Moses i GT är **förutom Jesus** det bästa exempel på **ett övernaturligt herdehjärta**. Det står om mannen Mose att han var mer saktmodig än någon annan människa på jorden, om du läser hur bedrövliga Israels barn var ibland så förstår du varför att det behövdes mycket saktmod/tålmod och nåd att orka vara deras ledare. Gång på gång står det om att Mose gick in som medlare och förebedjare för Guds folk. Detta visar hans övernaturliga herdehjärta.

I, 2 Mos. 18:13-26, 4 Mos. 11:14-17 läser vi exempel om delegerande av ledarskap och hur viktigt det är med att samme Ande får vila över de tjänare som skall bistå heltids förkunnare.

Vi skall avslutande läsa om de kvalitéer som Gud ser som viktiga för alla tjänare, dvs. **alla kristna** men speciellt det andliga ledarskapet:

1 Tim. 3:1-7 Vi har en lista med å ena sidan **skall vara** och **får ej vara**:
Skall vara: **oklanderlig** = perfekt, ingen grund för klander

en enda kvinnas man = **gift bara en gång?** Uppmaning till monogami, om detta bibelord står som grund för att man är diskvalificerad för församlingstjänst för alltid om man har gått igenom en skilsmässa då är detta **det enda område** av misslyckande och syndafall som man inte kan få **full förlåtelse och upprättelse** ifrån. **Luk.16:18 + 1Kor.7:10**

Om man tar emot själavård och upprättelse, lär av sin erfarenhet så finns det en väg tillbaka till alla funktioner och uppgifter som man har haft. Annars är inte förlåtelsen och upprättelsen så komplett och gudomlig som den bör vara.

Ibland går det inte att ha gjort de misstag/syndafall som man har gjort men Gud kan ta de spillror som är kvar och hela och upprätta en ny A-plan utifrån de förutsättningar som finns kvar.

Skilsmässa ska inte ses som någon lösning eller utväg, i alla skilsmässor finns det bara förlorare. Vi skall arbeta allt vad vi kan för att försonas så mycket som det bara går och aldrig börja tänka på att skiljas, om båda parterna bara kan förstå att äktenskapet är under tung attack från helvetet själv.

EGOISMEN är den största boven i alla relationer..

Striden är inte emot varandra utan emot fiendens intentioner att slå sönder.

Detta är inte en licens att nonchalera Guds principer och ta lätt på syndafall och synda på nåden men detta är Guds stora barmhärtighet och nåd emot omvändande människor.

nykter = sund, balanserad, vaksam, klar i knoppen

förståndig = taktfull, förmågan att kunna känna in tempot

aktad = på grund av ett gott uppförande, leverne: från de utomstående..

gästfri = ha ett öppet hem, *det finns gränser*

god lärare = kan undervisa med både eget exempel och från Guds ord

vänlig = mild, foglig, lätt att ha göra med

fridsam = inte stridslysten, inte ha en felaktig tävlings inställning

fri från penningbegär = ha en hög integritet med allt som har med pengar att göra..

kunna ta ansvar om sin familj = all tjänst träningsplan, hemmet

ha gott anseende bland utomstående = min plattform för tjänst

Får ej: *missbruka vin* = dragen till vin, **Ords. 23:30-35, Jes. 5:11-12, Luk. 21:31-34, Gal. 5:19-21** Berusning..

m.a.o. med hänsyn till alla som kommer från en missbruksbakgrund skall så förespråkar jag en absolut nollgräns för alla ledare/medlemmar, av kärlek och hänsyn för andra...

Inte vara våldsamt = terrorisera varken mentalt eller fysiskt

inte vara nyomvänd = bibeln varnar för allt för snabbt avskilja till tjänst, frestelsen att bli högmodig...

Välkomna in i tjänsten som andliga ledare!!!!

TJÄNSTEGÅVORNA.

Vi skall titta på de andliga ämbeten eller tjänster som Gud har gett till församlingen. **Ef.4:7–16, 1Kor.12:18, 27-31, Rom.12:3-8.**

Detta är beskrivningen av församlingen som en kropp med olika lemmar med olika funktion och uppgift. Värt att noteras är uttrycken Jesus **gav**, Gud har **satt**, var och en av dem som **han har velat**.

Gud har som vanligt en ordning både med skapelsen i allt och i församlingen i synnerlighet, när Gud frälser en människa så ges hon till församlingen, (kroppen) som en gåva, med ett bidrag, kraft och förmåga. *Alltså med allt som du är och har*, personlighet, begåvning, ambitioner och läggning, **allt** kan användas för Guds rike och själars frälsning. Var och en som bekänner Jesus som Herre bör därför lägga ner sitt liv för att formas och utrustas för sitt individuella bidrag till att uppbygga Kristi kropp som är församlingen.

Nu kommer det att ta en del tid att finna ut ditt område för tjänst och därför är det *helt rätt att bara vara med* och arbeta där det finns behov av arbetare under tiden.

Vi kan ju läsa ett mycket uppmuntrande ord om tjänst i Guds rike i **1Mos.49:14-15** så kom med i den verkliga *arbetarrörelsen, Upp till kamp emot synden, sista striden det är, det är Guds verk som gäller, tillsammans segrar vi.*

Nu skall vi titta lite mera på de *fem speciella tjänstegåvor* som Gud har satt/gett till församlingen.

Apostel, profet, herde/pastor, lärare och evangelist.

Syftet med dessa tjänstegåvor är beskrivet i **Ef.4:12** att *utrusta/skickliggöra de heliga*, det grekiska ordet som används för *utrusta* är samma ord som används i **Mark.1:19** lärjungarna när dom sitter och *gör i ordning* näten för nytt fiske.

Ordet används om att *iordningställa, laga/reparera, förbereda för tjänst*, kan du se bilden farmför dej den erfarne fiskaren som sitter och rensar, lagar, sköljer och återställelser, fiskgarnen och lägger dem väl tillrätta för nästa gångs användning.

Syftet med dessa tjänster är alltså att göra i ordning de heliga för att kunna utföra tjänsten att uppbygga Kristi kropp.

Hur länge kommer vi att behöva dessa tjänster? Tills vi alla når fram till enheten i tron och uppnår manlig mognad i Kristus.

Det betyder att alla dessa gåvor kommer att vara behövda till dess att Jesus kommer åter till vår jord.

Tjänstegåvorna är som lagledare, tränare, coacher för det vinnande laget insatta av Gud för att skickliggöra dej att bära frukt åt Gud.

Det är alltså inte som i den del sammanhang att man anställer en pastor eller evangelist för att dom skall göra jobbet som vi inte vill eller kan göra, utan det är tvärtom så att församlingen skall utföra jobbet, tränade och anförda av sin eller sina lagledare.

Ingen lagledare har vunnit någon match eller tävling utan det krävs ett samarbete mellan tränare och laget som tillsammans när bägge dessa sidor får fungera i sin rätta uppgift så börjar segrarna att komma.

Vi skall nu ta en titt på var och en av dessa tjänster och särskilja dem från varandra men vi förstår ju att det kan finnas människor som står i flera av dessa tjänster eller vara en kombination av dessa. Herde/lärare, profet/lärare, evangelist/herde, vi har tex. aposteln som ofta fungerar i ett flertal av dessa tjänster...

Aposteln:

1Kor.12:²⁸ *Gud har i sin församling **för det första** satt några till apostlar,*

Jag tror inte att vi har någon skärskild rangordning eller viktighetsordning för dessa olika tjänster, utan *troligtvis har det att göra med i vilken ordning som dessa tjänster växte fram och utvecklades i de första församlingarna.*

Även om Aposteln har en väldigt stark smörjelse och utrustning så är det inte så att *han är över alla andra tjänster eller kan utöva ett inflytande på alla församlingar godtyckligt.*

När det gäller etablerandet av den universella församlingen som följde efter Jesu uppståndelse och himmelfärd så ser vi att apostlar och profeter var viktiga och grundläggande för att dessa tjänster var de första som insattes och utvecklades i Kristi kropp.

Det grekiska ordet APOSTOLOS betyder en som är sänd, en person som inte bara går, utan en som är sänd med ett uppdrag, på en befallning, med ett budskap.

Naturligtvis kallas Jesus för en apostel i absolut mening: **Hebr.3:1** ¹*Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till.*

Joh.20:21 ²¹*Jesus sade än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern **har sänt mig** sänder jag er."*

Jesus är och var vår bekännelses Apostel och överstepräst, *den av Fadern sände.*

Det finns **fyra klasser** av apostlar omnämnda i nya testamentet:

1. Jesus vår bekännelses Apostel, i en egen klass för sej själv.

2. Lammets apostlar, de första ögonvittnens lärjungar till Jesu liv, tjänst och hans död och uppståndelse, inte ens Paulus var en apostel i den bemärkelsen.

Apg.1: 21-22, Upp.21:14

3. Nytestamentliga apostlar, omnämnda vid namn i Nt.

Paulus och Barnabas **Apg.14:14** Jakob, Herrens broder **Gal.1:19**, Andronikus och Junias Rom.**16:7**, Apollos **1Kor.4:6, 9**, Titus m.fl. **2Kor.8:16-23**

4. Dagens apostlar: inga av dagens apostlar står i samma klass som dessa tidigare nämnda, anledningen är den att de flesta av dessa tidigare nämnda hade del av att lägga grunden genom att ta emot uppenbarelse av det nya testamentet och uppenbarelse om församlingen som är uppbyggd på de första apostlarna och profeternas grundval.

Ef. 2:20 *Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.*

Inte på de första apostlarna som personer, utan på grund av att de tog emot större delen av NT, den grund vi har för tron..

Det finns emellertid också i denna tid moderna apostlar som Gud har kallat och insatt till tjänst.

Vad är det som kännetecknar en Apostolisk tjänst?

1. Apostelns kännetecken: tecken och under **2Kor.12:12**

2. Apostelns frukt: **1Kor.9:1-2**, människor etablerade i Guds ord, **1Kor.4:15** en Faderlig omsorg, **1Tess2:6-12**.

3. Först och främst är dom predikanter, förkunnare **1Tim.2:7, 2Tim.1:11**

4. Extraordinär erfarenhet med Jesus: **Apg.9:3-6, 22:17-21, 23:11**.

5. Apostelns tjänst är den bredaste och syns omfatta alla de andra tjänsterna men framförallt förmågan att etablera församlingar. *Paulus hade ett naturligt inflytande på de församlingar som han själv hade grundat.*

Profeten:

Den som har en kallelse till denna tjänst är först och främst en heltidspredikant vars huvuduppgift är att predika och undervisa i Guds ord.

Profettjänsten är en tjänst bland heltidsförkunnare och inte bland lekmännen.

Paulus säger ju att vi alla kan få profetera men att ha profetians gåva innebär inte att man är profet som är en förkunnartjänst.

Profetians gåva är enligt **1Kor.14:1-3** uppbyggelse, uppmuntran/förmaning och tröst.

Om du följer med mej till **Apg.21:8-11**, här ser vi skillnaden på profetens tjänst och människor med profetians gåva, **Apg.11:27-28**.

I gamla testamentet kallades ofta profeten för siare pga. att dom såg och förutsade saker och händelser på ett övernaturligt sätt.

Den som står i profetens tjänst har en mer frekvent manifestation av uppenbarelsegåvorna än den som har någon enskild nådegåva.

Det som konstituerar profetens tjänst är minst två av uppenbarelsegåvorna plus profetians gåva. Uppenbarelsegåvorna är:

1. Visdomens ord, ord/fragment från Gud som uppenbarar Guds syfte och plan och lösningar för framtiden.
2. Kunskapens ord, ord/fragment från Gud som uppenbarar vissa fakta om personer, situationer, omständigheter i nuvarande eller förfluten tid.
3. Gåvan att skilja mellan andar, övernaturlig plötslig insyn i andevärlden, att kunna urskilja anden bakom saker. Alla troende som är fyllda med Guds ande har viss urskiljning men detta är en plötslig insyn genom en nådegåva.

Vidare har profeter ofta tilltal genom syner och uppenbarelser och det finns olika grader av syner och visioner.

1. En andlig syn: man ser och uppfattar någonting i sin ande, ex. Paulus såg Jesus i anden medans hans fysiska ögon var bortkopplade.
2. Hänryckning eller trance: när någon är i hänryckning så är alla fysiska sinnen bortkopplade och man är i en annan värld **Apg.10:9-11, 22:17, Upp.1:9-11, 4:1-2**
3. Öppen vision/syn: då är man inte bortkopplad från det närvarande men kan ändå se i anden under tiden som man gör någonting annat.

*I det nya förbundet så söker vi inte ledning genom att gå till profeter/siaren som i GT, utan vi har ett bättre förbund med individuell ledning av mästaren själv. Många har undrat var finns nutidens profeter som talar till nationer och till presidenter?? **Därför har inte profetens tjänst samma dignitet som i Gt.***

Evangelisten:

Ordet evangelist nämns bara tre gånger i bibeln och Filippus är den ende modellen vi har för den tjänsten. Ordet evangelist betyder en som kommer med goda nyheter eller ett gott budskap.

Evangelistens budskap är frälsning helt enkelt och han har en övernaturlig förmåga att få folk frälsta. **Apg.8: 4-13** Evangelistens tjänst åtföljs av helandeunder och mirakler, **1Kor.12:28** vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, alltså övernaturlig annonsering och förmågan att få människor till individuella beslut att ta emot Jesus.

*Evangelisten är kanske den smalaste tjänsten och har behov kompletterande gåvor som du ser i kap **8: 14-17**. Kanske både brist på urskillning och behov av*

andra för att kunna hjälpa folk vidare på vägen.

Läraren:

Apg.13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare, Barnabas, Si-meon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus.

Här läser vi om en rikt välsignad församling med ett flertal tjänstegåvor i funktion. Barnabas och Paulus var antingen profeter eller lärare eller båda tjänsterna. Dom blev senare avskilda till apostlar. Den som är kallad till lärartjänsten men inte till att vara herde/pastor har oftast en resande tjänst att utrusta församlingar genom undervisning.

Denna kallelse till lärare bygger på en övernaturlig gåva att undervisa i Guds ord. En del tror att lärartjänsten i vår tid motsvaras av söndagskollärare, men denna mest omtalade tjänst i alla tre listor som vi läst var insatt av Gud 1800 år före vi hade någon söndagskola. Naturligtvis kan alla som har läst och studerat bibeln undervisa andra vad dom vet, men lärargåvan som vi nu talar om är en övernaturlig förmåga att utrusta Guds folk och etablera dem i Guds ord.

Några kännetecken på lärarens tjänst och gåva:

1. En vattnande, uppfriskande gåva, **1Kor.3:6-9** när undervisningen är ifrån en lärargåva given genom DHA så blir människor upplivade, styrkta och någonting byggs upp och etableras i deras liv.
2. Apollos var en lärare **Apg.18:24-27** han blev dom till mycken hjälp genom den nåd som han fungerade i. Även lärare måste förbli läraktiga....

Herde/pastor:

Herde/pastor är den mest kända och betydelsefulla gåvan i den lokala församlingen, tjänsten nämns i alla tre listerna som att vara: herde, att styra och att leda. Ingen annan tjänst är så noga beskriven i vad uppgiften innefattar och vilka kvalifikationer som behöver finnas för tjänsten.

Så här är tågordningen:

1. **1Petr.5:4** Jesus är Överherden för fåren den som har fullständigt koll på läget.
2. Under honom finns underherdarna eller Överherdens vakthundar eller moderfår eller ledarfår. Pastorstjänsten är en kallelse att ha ledning, översyn och omsorg för de får som han ger till oss.
3. **Apg.20:17, 28** Äldste, ledare och herdare är alla synonymer för församlingsledare. Bland de ganska nyfrälsta äldste så utvecklades en del till tjänstegåvor som heltidsförkunnare, vi kan läsa om skillnaden mellan äldste och pastorer i **1Tim.5:17-18, 1Petr.5:1-4** Petrus kallar sej själv som en äldste men vi vet ju att han var mera än en äldste, förkunnare, apostel m.m.

4. **Enligt 1Tim.3:1-7 och 1Petr.5:1-4** kan vi sammanfatta pastorsuppgiften

med följande:

- A. Leda genom undervisning och eget exempel.
- B. Ge föda till församlingen, hela kostcirkeln...
- C. Överse, vaka, förmana och tillrättavisa.

Vilka kännetecken har vi då för pastorsgåvan?

1. Ett övernaturligt herdehjärta....mannen Mose mer saktmodig och tålamodig än någon annan människa på jorden....
2. Övernaturlig pastorstjänande, *kunskapens ord* och gåvan att skilja mellan andar. Ge exempel.....

Frukten av dessa tjänster.... Att vi uppmuntras att Gud kan och vill använda oss alla...

En gudomlig kallelse.

Till alla omnämnda tjänster så följer en gudomlig kallelse, att Gud talar och individuellt kallar och avskiljer en till tjänsten.

Vi läser några texter om kallelsemedvetenhet: **1Tim.1:1, 2Tim.1:1, Gal.1:1, Rom.1:1, Apg.13.1-3** alla dessa texter handlar om en medveten kallelse, inte bara egna ambitioner, yrkesval eller att *någon annan* försöker göra en till något.

Jag tror att ha en medvetenhet om att det är Gud som har kallat och avskilt en för en av dessa tjänster är av absolut högsta vikt och betydelse.

*Om du inte vet är du troligen inte kallad **ÄN!***

*Om du kan stanna hemma, ska du göra det, om du kan undvika att predika så ska du nog göra det: **UNDVIKA ATT PREDIKA..***

Om du är kallad, ska du förbereda/utbilda dej på bästa sätt..

Om du inte är kallad, bör du undvika att utbilda dej till pastor...

Det som är fött av kött är kött men det som är fött av Gud kommer att bestå och kunna fungera. Om den som leder församlingen inte är insatt av Gud så kommer kött att föda och insätta kött..... Frågan gäller är jag kallad och insatt av Gud eller inte...

Detta måste varje Guds tjänare själv ta reda på och få en egen kallelsemedvetenhet om.

Metoderna för hur Gud kallar och talar är inte viktiga, om det vore så skulle Nt visa det, Gud talar på olika sätt till dej direkt och inte genom ombud.

Kallelsen kan sedan bekräftas genom profetiska tilltal och genom erkänd och uppmärksam frukt. **Apg.13:1-**

I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare, Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus. ²När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: "Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som **jag har kallat dem till.**" ³Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem. ⁴Sedan de hade blivit **utsända av den helige Ande**, for de ner till Seleucia, och därifrån seglade de till Cypern.

Notera att Paulus och Barnabas inte blev kallade genom denna profetia utan profetian bekräftade att dom redan var kallade men det var dags för en ny fas i tjänsten för Gud.

Vi kan bara bekräfta och avskilja den som redan är i funktion..

Avskiljning genom handpåläggning är en bekräftelse/erkännande av den gåva som redan finns där. Avskiljning genom handpåläggning är ett beskydd och ett erkännande till fullmakt att tjäna i församlingen..

Jag tror att man inte behöver ha en kallelse till att vara äldste eller församlings-tjänare, det är mera av en funktion än en kallelse, någon kanske har känt kallelse till dessa uppgifter, och det är bra men kan tjäna till stor välsignelse även utan denna inre visshet...

Hur skall man igenkänna en gudomlig kallelse?

1. Du kommer att ha ett inre vittnesbörd, en djup inre övertygelse om detta, Gud talar inte först och främst till vårt intellekt utan till vår ande, *Anden i människan är en Herrens lyckta, gå inte ut i någonting utan detta.*
2. Det följer en smörjelse på kallelsen, *ingenting som du måste åstadkomma.*
3. Denna smörjelse är den övernaturliga utrustningen för tjänsten, tjänstegåvorna är vanliga människor som Gud har kallat och utrustat för att stå i helig tjänst. *Smörjelsen hjälper oss att inte bränna ut oss, vila i den..*
4. Tjänsterna är inte ett *namn/titel* utan i kraft, *Jesus Kristus är huvudet för församlingen, det är han som insätter, kallar, utrustar och smörjer..*

Låt honom göra det. Avsl. Fil.1:3-6